

*God heeft ons geen kalme reis beloofd,
wel een behouden aankomst.*

Meindert Kortus

27 juli 1954 ~ 24 april 2022



Liturgie

voor de dankdienst voor het leven
voorafgaand aan de begrafenis van

Meindert Kortus

Hervormde Kerk te Zwartebroek
Zaterdag 30 april 2022, 10.30 uur.

Voorganger:
ds. A.C. Borsje

Namens de kerkenraad aanwezig:
oud. Jaap van de Bunt

Organist:
Gerco van Vliet

Orgelspel voor aanvang van de dienst

Als Meindert Kortus de kerk wordt binnengebracht speelt de organist:

*Ga niet alleen door 't leven
die last is u te zwaar
Laat Eén u sterkte geven
ga tot uw Middelaar
Er is zoveel te klagen
er is zoveel geweên
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen
en zoveel leed te dragen, ga niet alleen.*

Welkom

Een woord namens de familie

Zingen: Lied 223: 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Nu gaan de bloemen nog dood,
nu gaat de zon nog onder.
En geen mens kan zonder
water en zonder brood.

(Refrein)

*Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.*

*Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw,
de hemel en de aarde.*

Nu ben je soms nog alleen.
Nu moet je soms nog huilen
en als je weg wilt schuilen
kun je haast nergens heen.

(Refrein)

Nu heb je nooit genoeg.
Nu blijf je steeds iets missen

en in het ongewisse
of je ooit krijgt wat je vroeg.
(*Refrein*)

Daar is geen zon en geen maan.
Daar zal God ons verlichten.
Daar zullen alle gezichten
vol van zijn heerlijkheid staan.
(*Refrein*)

Daar is geen dorst of verdriet.
Daar zal God ons omgeven.
Daar is gelukkig leven
en het eindigt niet.
(*Refrein*)

Zing voor de eeuwige dag.
Zing voor zijn komst en zeg Amen.
Zing voor de Heer die ons samen
daar al van eeuwigheid zag.
(*Refrein*)

Stil gebed & Votum

Zingen: Psalm 84: 2 en 6

*Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.*

*Want God, de HEER, zo goed, zo mild,
Is t' allen tijd een zon en schild;
Hij zal genaad' en ere geven;
Hij zal hun 't goede niet in nood*

*Onthouden, zelfs niet in de dood,
Die in oprechtheid voor Hem leven.
Welzalig, HEER, die op U bouwt,
En zich geheel aan U vertrouwt.*

Gebed

Schriftlezing: Spreuken 28:12-18 en Lukas 23:39-43

¹²Als rechtvaardigen opspringen van vreugde, geeft het veel glans, maar als goddelozen verschijnen, zijn mensen ver te zoeken. ¹³Wie zijn overtredingen bedekt, zal niet voorspoedig zijn, maar wie ze belijdt en nalaat, zal barmhartigheid verkrijgen. ¹⁴Welzalig is een mens die voortdurend diep ontzag heeft voor de HEERE, maar wie zijn hart verhardt, valt in het kwaad. ¹⁵Als een brullende leeuw en een jagende beer is een goddeloze die over een arm volk heerst. ¹⁶Een vorst die gebrek aan inzicht heeft, maakt zich dikwijls schuldig aan afpersingen, maar wie winstbejag haat, zal zijn dagen verlengen. ¹⁷Een door bloedschuld bezwaard mens zal naar de kuil vluchten, weerhoud hem niet! ¹⁸Hij die oprecht wandelt, zal verlost worden, maar wie kromme wegen gaat, zal ineens ten val komen.

³⁹En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde Hem en zei: Als U de Christus bent, verlos dan Uzelf en ons. ⁴⁰Maar de andere antwoordde en bestrafte hem: Vreest zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? ⁴¹En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben, maar Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. ⁴²En hij zei tegen Jezus: Heere, denk aan mij, als U in Uw Koninkrijk gekomen bent. ⁴³En Jezus zei tegen hem: Voorwaar, zeg Ik u, heden zult u met Mij in het paradijs zijn.

Zingen: Psalm 42: 1 en 3

*'t Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot*

*Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER;
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw naam verhogen?*

*O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
Waartoe zijt g' in mij ontrust?
Voed het oud vertrouwen weder;
Zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
Want Gods goedheid zal uw druk
Eens verwiss'len in geluk.
Hoop op God, sla 't oog naar boven;
Want ik zal Zijn naam nog loven.*

Meditatie

Zingen: Psalm 27: 7

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:
Hij is getrouw, de bron van alle goed;
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.*

Dankgebed en zegenbede

Zingen: Lied 456: 1, 2 en 3

*O, Heer mijn God, wanneer ik in verwond'ring
de wereld zie die U hebt voortgebracht.
Het sterrenlicht, het rollen van de donder,
heel dit heelal, dat vol is van uw kracht.*

(Refrein)

*Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!
Dan zingt mijn ziel
tot U, o Heer mijn God:
hoe groot zijt Gij,
hoe groot zijt Gij!*

Als ik bedenken, hoe Jezus zonder klagen
tot in de dood gegaan is als een lam,
sta ik verbaasd, dat Hij mijn schuld wou dragen
en aan het kruis mijn zonde op zich nam.

(Refrein)

Als Christus komt met majesteit en luister,
brengt Hij mij thuis, hoe heerlijk zal dat zijn.
Dan zal ik vol aanbidding voor Hem buigen
en zingt mijn ziel: o Heer, hoe groot zijt Gij!

(Refrein)

Onder de klanken van 'Lichtstad met uw paarlen poorten' zal Meindert Kortus uitgeleide worden gedaan om begraven te worden in Terschuur.

*Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.*

*Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.*

Na de uitgeleide kunt u het kerkgebouw verlaten en vragen wij u vriendelijk om zich alvast op eigen gelegenheid naar de begraafplaats in Terschuur te begeven.

Op de begraafplaats:

Geloofsbelijdenis

Neerdalen van de kist

Gedicht

Hier leggen wij Meindert's lichaam neer
en staan het aan de aarde af.
Zijn levensadem keerde weer
tot God die hem de adem gaf.

Over de graven klinkt een stem
die spreekt van goddelijk gezag,
dat wie in Christus was, in Hem
zal blijven op de jongste dag.

Meindert's naam staat vaster dan in steen
gegrift in Gods gedachtenis,
die hem het leven gaf te leen
en die geen God van doden is.

Het 'Onze Vader'

KIJKEN

Ik kijk niet terug.

Ik moet niet te veel terugkijken en steeds denken aan dingen in mijn leven die fout zijn gegaan.

Ik moet niet steeds denken aan mijn zonden, aan mijn zwakheden, aan alle uren die verloren zijn gegaan.

Dit alles laat ik over aan God, die mij een Redder heeft gegeven.

Ik kijk niet vooruit.

Ik moet niet steeds denken aan dingen die kunnen gebeuren.

God kent mijn toekomst, God weet of mijn weg naar het Vaderhuis kort of lang zal zijn.

De Heere Jezus zal bij mij zijn in iedere beproeving en in iedere nood.

Hij zal de last dragen die voor mij te zwaar is.

Ik kijk niet om me heen.

Als ik te veel om me heen kijk word ik ongelukkig.

De belofte van geluk, blijdschap en vrede die de wereld de mensen voorhoudt, kan niet vervuld worden.

Ik moet mijn vertrouwen niet op mensen of iets anders stellen.

Ook niet op betrouwbare mensen.

Ik kijk niet naar mezelf.

Het is niet goed te veel met mezelf bezig te zijn.

Dan word ik ongelukkig, want er is niets in mij waarop ik mijn hoop kan gronden.

Ik zie allerlei fouten en misstappen en val mezelf steeds meer tegen.

Ik kijk naar de Heere Jezus.

Ik wil mijn blik op de Heere Jezus gericht houden.

Bij Hem vindt mijn hart echte rust en vrede.

Bij Hem verdwijnt mijn vrees.

Bij Hem vind ik echt blijdschap en liefde.

Zijn Goddelijk licht doet de duisternis verdwijnen.

Hij geeft me een geweldige hoop voor de toekomst.

